

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN
THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024

I. Thông tin chung

Tên học phần:	Đất nước Trung Quốc		
Mã học phần:	DTQ0680	Số tin chỉ:	02
Mã nhóm lớp học phần:	DTQ0680_01		
Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận	Thời gian làm bài:	60	phút
<i>Thí sinh được tham khảo tài liệu:</i>	<input type="checkbox"/> Có	<input checked="" type="checkbox"/> Không	

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO

Ký hiệu CLO	Nội dung CLO	Hình thức đánh giá	Trọng số CLO trong thành phần đánh giá (%)	Câu hỏi thi số	Điểm số tối đa	Lấy dữ liệu đo lường mức đạt PLO/PI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
CLO1	Nhận biết được những kiến thức tổng quát về đất nước, con người Trung Quốc thông qua các chủ điểm về lịch sử, văn hóa, kinh tế.	Trắc nghiệm	50%	1-20	5	PI 2.1
CLO3	Chọn lọc, tổng hợp và phân tích thông tin từ các chủ điểm lịch sử, văn hóa, kinh tế.	Tự luận	50%	21-30	5	PI 6.4

III. Nội dung câu hỏi thi:**PHẦN TRẮC NGHIỆM: (20 câu, 0.25đ/câu)****Câu 1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:**

_____是中国近代第一个不平等条约。

- A. 南京条约
- B. 北京条约
- C. 东京条约

Câu 2. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

1911年是农历辛亥年，历史上便把这场推翻清朝统治的革命叫做_____。

- A. 辛亥革命
- B. 反清复明
- C. 反清革命

Câu 3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

由于对革命做出的巨大贡献，孙中山被选举为临时_____。

- A. 大总统
- B. 大总理
- C. 大总管

Câu 4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

在中国人眼中，每一种东西都有_____之神，山有山神，河有河神，花有花神，树有树神。

- A. 主管
- B. 主要
- C. 主持

Câu 5. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

道教重视养生，为此发展出来的_____和导引之术。

- A. 养生之道
- B. 礼义廉耻
- C. 教化之道

Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

黄帝、炎帝、蚩尤之间的大战发生在_____。

- A. 涿鹿
- B. 着陆
- C. 逐鹿

Câu 7. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

在长期的发展过程中，道教对中医，中药的形成也起到了很大的_____作用。

- A. 推动
- B. 发展
- C. 主打

Câu 8. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

小说《西游记》是从_____取经的故事发展而来。

- A. 唐玄奘
- B. 唐明皇
- C. 唐高宗

Câu 9. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

经常处在痛苦烦恼中的世俗人来说，佛教_____还是很有吸引力的。

- A. 教义
- B. 教案
- C. 教法

Câu 10. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

为了要在中国广泛传播，佛教已适应中国社会与中国文化，发展出一些新的教义和_____。

- A. 修行方法
- B. 传教方法
- C. 讲经方法

Câu 11. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

中国的每个传统节日都有它的历史渊源，美丽_____和独特情趣。

- A. 传说
- B. 说法
- C. 姑娘

Câu 12. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

从农历 12 月 23 日起，人们便开始“_____”：打扫房屋，洗头沐浴，准备过年的食物和器具等。

- A. 忙年
- B. 过年
- C. 新年

Câu 13. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

人们在祭灶前熬制非常浓稠的糖浆，把它涂在灶王爷的嘴上，这样他就不能在玉帝面前说人们的_____了。

- A. 坏话
- B. 故事
- C. 私隐

Câu 14. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

吃_____的这段时间是家家户户最热闹，最愉快的时候。

- A. 年夜饭
- B. 欢乐饭
- C. 聚会饭

Câu 15. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

_____是指全家人都不睡觉，直至夜半时分迎接新年的到来。

- A. 守岁
- B. 失眠
- C. 懒床

Câu 16. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

守岁有两种含义：年长者守岁为“辞旧岁”，有珍爱光阴的意思；年轻人守岁，是为延长父母的_____。

- A. 寿命
- B. 健康
- C. 快乐

Câu 17. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

大年初一，中国人都会早早起床，穿上最漂亮的衣服，打扮得整整齐齐，出门去走亲访友，相互致以节日的问候，送上美好祝愿，这就是“_____”。

- A. 拜年
- B. 新年
- C. 祝贺

Câu 18. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

_____是紧随春节之后的一个重要节日，日期为农历正月十五，是新年的第一个月圆之夜。

- A. 元宵节
- B. 月圆节
- C. 欢乐节

Câu 19. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

中国菜的独特之处不仅在于它的外观和风味，还在于它_____，烹调和装盘的风格。

- A. 备菜
- B. 新鲜
- C. 美味

Câu 20. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

淮扬菜在烹饪时会使用较多的_____，因此以甜味而闻名。

- A. 糖
- B. 醋
- C. 酒

PHẢN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

世界各国的文化中或多或少都有祖先崇拜的因素，中国因为农业文化发达，聚族而居的现象特别明显，所以祖先崇拜也就更突出一些。一般来说，古代的中国人认为，死去的祖先其灵魂仍然存在，会影响到现世子孙的生存，所以中国人祭拜自己的祖先，希望祖先的神灵能保佑自己。当然，祭祖也有现实目的，为了提升同一宗族的认同感，加强宗族凝聚力。儒家的忠孝观念也强化了祖先崇拜，在儒家看来，应当尊敬已经去世的先人，在节日时要举行祭礼。随着社会的文明程度加深，祭拜祖先更多是为了表达对祖先的追思和怀念，是感恩之情和亲情的一种表现。

Câu 21: 古代的中国人认为，死去的祖先还存在吗？

Câu 22: 祭祖的现实目的？

Câu 23: 随着社会的文明程度加深，祭拜祖先是为了什么？

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

中国汉族传统的清明节大约始于周代，距今已有 2500 多年的历史。清明节是中国祭祀类节日中最重要的一个，是祭祖和扫墓的日子。清明节一般在 4 月 4 日至 6 日之间。对中国人而言，清明节有好几重意义：人们在清明节这天缅怀那些逝去的亲人，感谢他们赐予我们生命，并以此激励自己热爱生活，珍惜生命，并提醒自己有责任让家族的生命繁衍下去。

Câu 24: 清明节始于什么时候？

Câu 25: 清明节的意义?

Độc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

道教是中国本土产生的宗教。道教的基本信仰是“道”，道教把“道”看成是宇宙的本体，天地万物的创造者。道教的基本特点是保留了较多的民间信仰和方术，把民间信仰中的很多神灵也吸纳到它的神仙系统中，比如关公……都成为道教中的神仙。这种特点使它与中国的传统文化，民间风俗，老百姓的日常生活紧密地联系在一起。道教以长生成仙为信仰目标，以修身养性为现实利益，用驱鬼治病来吸引信徒。成仙虽然难以实现，但修身养性却是现实可行的，驱鬼治病更是受到缺医少药的普通百姓的欢迎。因此，道教在很长的历史时期中都有强大的生命力。

Câu 26: 道教把“道”看成是什么?

Câu 27: 道教的基本特点?

Câu 28: 道教以什么东西来吸引信徒?

Độc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

中国菜以色，香，味闻名于世。中国菜的独特之处不仅在于它的外观和风味，还在于它备菜，烹调和装盘的风格。一般来说，中国菜的烹调有四大特点：一是选料认真，二是刀工精细，三是合理搭配，四是精心烹调。中国菜的烹饪方法有上百种，但“炒”“红烧”“蒸”等是其独特的烹饪方法。中国历史悠久，不同地区由于资源，地形和气候差异，形成了不同的菜肴品种，特色和烹饪方式。传统上，中国菜分为四大菜系：粤菜，川菜，淮扬菜和北方菜。后来，浙江，福建，安徽和湖南的菜也流行起来。因此，人们也常常说中国菜有八大菜系。

Câu 29: 中国菜的烹调特点?

Câu 30: 中国菜分为几个菜系?

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM

Phần câu hỏi	Nội dung đáp án	Thang điểm	Ghi chú
I. Phần trắc nghiệm:		5.0	
Câu 1-20	ANSWER: A	5	
II. Phần tự luận:		5.0	
Câu 21	古代的中国人认为，死去的祖先其灵魂仍然存在。	0.5	
Câu 22	祭祖的现实目的是为了提升同一宗族的认同感，加强宗族凝聚力。	0.5	
Câu 23	随着社会的文明程度加深，祭拜祖先是表达了表达对祖先的追思和怀念，是感恩之情和亲情的一种表现。	0.5	
Câu 24	清明节大约始于周代，距今已有 2500 多年的历史。	0.5	
Câu 25	清明节有好几重意义：人们在清明节这天缅怀那些逝去的亲人，感谢他们赐予我们生命，并以此激励自己热爱生活，珍惜生命，并提醒自己有责任让家族的生命繁衍下去。	0.5	
Câu 26	道教把“道”看成是宇宙的本体，天地万物的创造者。	0.5	
Câu 27	道教的基本特点是保留了较多的民间信仰和方术，把民间信仰中的很多神灵也吸纳到它的神仙系统中。	0.5	
Câu 28	道教以长生成仙为信仰目标，以修身养性为现实利益，用驱鬼治病来吸引信徒。	0.5	
Câu 29	中国菜的烹调有四大特点：一是选料认真，二是刀工精细，三是合理搭配，四是精心烹调。	0.5	
Câu 30	中国菜分为四大菜系：粤菜，川菜，淮扬菜和北方菜。	0.5	
Điểm tổng		10.0	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

Người duyệt đề



TS. Mai Thu Hoài

Giảng viên ra đề



ThS. Trần Chí Minh

